

Love Hurts

Afscheidsfotografie

Wat is Love Hurts?

Als je zielsveel van iemand houdt en je deze geliefde los moet laten, dan doet dit ongelooflijk veel pijn. Vandaar de naam Love Hurts.

Waarom foto's van een uitvaart?

Het fotograferen van de uitvaart kan ondersteunend zijn om het verlies te verwerken. Het bekijken van foto's, soms tezamen met (klein)kinderen of niet-aanwezige familiesleden, helpt om erover te praten en het verdriet een plek te geven. Het is immers zo dat er bij overlijden nauwelijks tijd is om stil te staan bij het verlies. Er moet zoveel geregeld en beslist worden. Door emoties gevangen wordt de uitvaart dan in een soort roes beleefd. Pas achteraf komen de vragen over wat er gebeurd is, wie er allemaal bij waren en de vele uitingen met troostende woorden en gebaren. Dit alles kan ik voor u op een mooie manier vastleggen.

Hoe worden foto's gemaakt?

Ik maak foto's vanaf een afstand en heb ook oog voor details, zoals een laatste hand op de kist, een memoriam van familieleden, een knuffel of een troostend gebaar. Het valt nabestaanden vaak niet eens op dat ik aanwezig ben en zo hoort het.

Hoe worden de foto's geleverd?

Nabestaanden krijgen de foto's digitaal én een slideshow (bewegende fotobeelden) met daarbij muziek van de uitvaart. Door de bewegende beelden met muziek maak ik een compleet verhaal van het afscheid, waarbij ook foto's uit het leven van de overledene getoond worden.

Contact Love Hurts Afscheidsfotografie

Ik ben meestal op korte termijn beschikbaar om uw wensen voor het fotograferen van het afscheid van uw dierbare te bespreken. Ook in het weekend en 's avonds kunt u contact opnemen.

Love Hurts Afscheidsfotografie: Marie-Thérèse Velraad

Telefoon: 06 - 424 383 94

www.lovehurts.nu